



**Västerås SOK 30 år
Här är första styrelsen!**

Ny storklubb bildas i Västerås

Tidigare fanns i Västerås flera orienteringsklubbar, där de två största var Västerås Orienteringsklubb och Västerås IK Orientering. Under 1986 -87 hade funderingar kommit att dessa två klubbar eventuellt skulle sammanslå sig och bilda en stor orienteringsklubb. En orsak var att kunna behålla lovande orienterare, då det visade sig att några redan bytt till andra klubbar. Tanken var att det nu skulle bli en elitklubb dit elitlöpare skulle söka sig, bl.a. de som studerar på högskolan.

Västerås skulle få starka kavlelag. En annan fördel var att samla klubbledare och funktionärer i en klubb. Eftersom VIK inte ville gå upp i VOK, skulle namnet OK Aros passa tyckte man. Men viljan att gå samman var blandad bland klubbmedlemmarna i bägge klubbarna.

På VOK-bladets förstasida illustrerades utvecklingen med talande teckningar.



Måndagen 11 januari samlades Gunnar Andersson och Per Andersson från VOK samt Tord Nilsson och Bo Löwegren från VIK. De hade fått i uppdrag av sina respektive klubbar att bilda Västerås Skid- och Orienteringsklubb (Västerås SOK). Dessa fyra bildade en interimstyrelse att vara mottagande förening vid sammanslagningen. Bestämde att första årsmöte ska hållas 14 mars 1988. Detta är samma datum som moderklubbarna avser att gå upp i klubben.

Bestämde också att moderklubbarna skulle hålla sina respektive årsmöten 8 februari 1988 och ta ställning till uppgående i VSOK. Om någon av moderklubbarna avstyrker uppgående, så upplöses Västerås SOK



Hur gick det då? Rapport från VOK:s årsmöte i Skallbergsskolan.

Under §9 redogjordes för sammanslagningen och ordet lämnades fritt. Från de som var emot nämndes bl.a: färre tävlingsarrangemang, svårhanterligt med stor klubb, klubbkänsla mm. När förespråkarna för sammanslagningen sagt sitt gick mötet till omröstning och då begärdes votering och rösträkning vidtogs med resultatet 88 JA-röster, 9 NEJ-röster och 10 blanka röster. Spänningen var stor när en kurir från VIK:s årsmöte i Gideonsbergsskolan anlände med ett förseglat kuvert. Där kunde utläsas 55 JA-röster och 3 Nej-röster.

Årsmöte 14 mars 1988 i S:t Iliansskolan.

110 medlemmar hade mött upp till detta historiska möte. Nils Wåhlén valdes till att vara årsmötets ordförande och sköta årsmötetsförhandlingarna. Valberedningen hade lyckats hitta namnförslag till alla funktionärsposter, kanske inte så konstigt med den optimistiska anda som rådde i klubben. Till VSOK:s första ordförande valdes John-Gunnar Skoog. De övriga styrelseposterna fördelades jämnt till före detta VIKare och VOKare. Mötet avslutades med att VIK:s "Kirre" Jansson och VOK:s Stig Larsson redogjorde för de båda upplösta klubbarnas historia.



TORD NILSSON, BO CARLBERG, LENA JAKOBSSON, PER ANDERSSON, JOHN-GUNNAR SKOOG, ANDERS ROOTH, HANS MALMKVIST OCH HELENA BERG BILDAR VSOK:S FÖRSTA STYRELSE. (ROLAND STURK SÄKARS FRÅ BILDEN).

MEDLEMSLOTTERIET

Januaridragningen utföll:

500:- A63 Per Haeppling B63 Bengt Ode
300:- A66 Björn Pettersson B66 Osäld
100:- A35 Irma Bergström B35 Ulf Bolinder
100:- A51 Osäld B51 Lars Jakobsson

Vinsterna är presentkort på ICA-Grytan.

Hoppas att alla lottnummer blir sålda i år, så att det inte blir några fler "osälda nummer" dragna i fortsättningen. Lycka till med det.

Christina D. Gohde

OBS!

NYTT DATUM ÅRSMÖTE

OBS!

**Tisdagen 20 februari kl 19.15
i Orientalen**

**Motionerna inlämnas till styrelsen
senast 6 februari.**

**Efter mötet blir det prisutdelning och kaffe
med semla.**

**För att beräkna antal semlor
måste anmälan ske på hemsidan
eller lista i Orientalen**



Hitta ut hänger på din hjälp

Ambitionen är att köra **Hitta ut** i år i stället för Stolpjakten. Men det är ännu inte klubbat!

För att klara det ekonomiskt behövs en hel del hjälp från dig som medlem. Och det är bråttom! För i mitten av februari måste vi visa att vi har företag villiga att köpa annonsplats på kartan eller/och egen Checkpoint vid sitt företag för att vi skall våga satsa vidare.

Eftersom **Hitta ut**, till skillnad från Stolpjakten skall vara helt gratis för deltagarna kräver det större insatser från oss att skaffa finansiering av projektet men vi hoppas kunna tjäna mer på **Hitta ut**.

Kommunen bidrar med ca 1/3 av kostnaderna men resten måste vi ordna själva!

Så hjälp till och sälj via dina kontakter eller kom med förslag på företag att kontakta!

Det finns en säljfolder framtagen som beskriver arrangemanget **Hitta ut** och de olika erbjudandena. Dessutom finns en avtalsmall som skall användas vid beställningen. Båda dokumenten ligger på datorn i Styrelserummet (skrivbordet) för utskrift.

Vi har börjat lista tänkbara företag att kontakta. Så om du inte har egna idéer så använd den. Listan finns hos Ingrid och Lasse Lundström.

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta då någon av oss:

- Ingrid & Lasse Lundström
- Hans Malmkvist
- Hans-Erik Skalberg
- Ulf Hamrefors

hittaut

Den förste orienteraren

I årsboken SKÄRMEN av år 1976 står att läsa om en tanke, som blev till verklighet.

SOFT och Järila IF arrangerade i mars 1969 en jubileumstävling kallad "femtioårsminnet" och bestod av en repris av tävlingsledaren Ernst Killanders premiärskubb 1919 i skogarna i närheten av Saltsjöbaden. Killander, yrkesmilitären, som beskrivs som "Den moderna orienteringssportens fader", var en verklig entusiast och påskyndare av en idrott, som, det var han övertyga om, skulle passa den svenska ungdomen perfekt.

Visst hade det gjorts försök tidigare, såväl i Sverige som i Danmark och Norge, men till slut ansågs ändå det killanderska arrangementet i mars 1919 vara startskottet för den svenska folksporten.

Idén, tanken, hugskottet, som blev till verklighet var, att vid starten för originalloppet, Igelborda gård, nu en modern skola, där Saltsjöbadsleden drar fram alldeles vid ett större köpcentrum, skapa ett monument till minne av denna, för oss orienterare, så his- to-

riska händelse. Vid sprängningarna för vägbygget hade en cirka 6 meter hög klippa lämnats kvar.

Där fann man snart den idea-



liska platsen för statyn, som nu skulle kunna börja tillverkas efter att ekonomin, till viss del genom insamling, hade tryggats, och SOFT och Nacka kommun givit projektet sin välsignelse.

Vill man fördjupa sig mera i ämnet hänvisas till ovan nämnda årsbok, men det går också att ge sig av till platsen i Saltsjöbaden. Köpcentrumet alldeles vid hållplats "Tippen" utmed Saltsjöbadsbanan blir i så fall målet för utflykten, för där, helt nära, är orienterarklippan belägen. Där finns också en tavla, tyvärr anfäktad av väder och vind, som, trots allt, ger besökaren bra fakta.

Statyn är dock helt fräsch och elegant trots sitt

över fyrtioåriga liv.

Det kunde jag kon-

statera den 30 december 2017, då jag och hustrun besökte platsen. Anledningen var, att ett av hennes barn bosatt sig i Saltsjöbaden tillsammans med sin fästman. Då jag fick vetskap om flytten reagerade jag nästan direkt, och i minnet dök så monumentet upp. Det jag dock aldrig kunnat ana var, att det unga paret hade haft den goda smaken, att köpa lägenhet på fem minuters gångavstånd från detta "heliga" ställe.

Ibland blir det bara så bra, och i utmärkt vackert väder kunde vi så, alla fyra, göra ett besök på plats, och det kändes, i alla fall för mig, lite speciellt. Precis som det för en sann muslim är en självklarhet att besöka staden Mecka, måste ju en rättrogen orienterare någon gång i orienterarlivet göra resan till Saltsjöbaden. Rätta mig om jag har fel!

Torsten Lund

Fotbeklädningen en huvudfråga

När vi orienterar klarar vi oss skapligt, när det gäller kläder, med lite vad som helst. Man måste inte ha det senaste, även om fabrikanterna tycker så. Det finns dock en detalj som vi inte ska kompromissa med och det är skorna. Om man går tillbaka till orienteringens barndom (nu är jag där igen) kan dock konstateras, att då gällde principen "man tager vad man haver". I boken "Vår svenska skogssport" av år 1943 står att läsa: Vill du inte skaffa dig ett par särskilda orienteringsskor kan du givetvis använda ett par gamla lågskor, som du förser med ett par ribbor tvärs över sulorna för att förhindra att du halkar. I bokens senare upplaga av år 1954 har dock "lågskorna med ribbor" utgått. Här finns också en fyndig rubrik: Fotbeklädningen en huvudfråga.

Särskilda orienteringsskor i läder med spikar fanns dock ganska snart att tillgå, men en lika vanlig fotbeklädning var nog ändå en vanlig gymnastiksko. Ville man smarta till det kunde en lite robustare typ av märket "Svikt" kanske passa. Företaget GISLAVED skryter om smidig grön smärting med gummförstärkning och greppsäker sula. Som grädde på moset erbjöds också "svampinnersula" för förstklassig komfort. Jojo!

Tiden gick och nya varianter såg dagens ljus. Ganska förhärskande många år var väl ändå "Kompassrosen", men konkurrenter fanns från andra sportskomärken. Den gamle elitorienteraren Yngve Ek saluförde på sitt företag en sko, vilken jag provade någon gång med ett inte alls lyckat resultat. På en tävling i Sundsvall i slutet av 1970-talet fick jag springa en bra bit utan sko på ena foten, då sulan på skon blev kvar i ett kärr. Hustrun och jag hämtade på kvällen resterna av skon, vilken jag sedan i triumf visade upp för den övriga släkten, hos vilka vi var gäster. Jag ville förstås visa, vilken hård och fostrande idrott jag utövade, men jag måste er-

känna, att jag talade för döva öron.

I våra dagar har vi ju hur många varianter som helst att välja bland, men även en modern sko kan ju trilskas. Den helt sanna historien om löparen, som vid varvning på Arenan under pågående lopp uppsökte skoförsäljare Letro-Johan, provade, gjorde affär, och iklädd nya dojor glatt? fortsatte och fullföljde sitt lopp.

Tycker det vore intressant att få se reaktionen på kamraterna om jag bara tordes. Ni vet: Fram med ett par gamla promenadskor, spika ribbor tvärs över sulorna och stoltsera sedan iväg till start. Ja, varför inte?

Torsten Lund



OL-skor trasiga



Orienteringsskor av gummi med ribbad undersida.



Orienteringsskor (spikskor) av läder.

OL-skor gummi versus spik



NOKIA
OLD SCHOOL



svikt, lätthet och säkert fäste ...

... ja, det är just vad som fordras av en högklassig orienteringssko. Gislaved "Svikt" är en specialsko, konstruerad just för de krav som moderna orienteringssport ställer. "Svikt" är utförd i smidig grön smärting med kraftig gummförstärkning runt hela framtartiet. Den extra kraftiga sulan är försedd med greppsäkert mönster. Dubbelt tyg vid tå och häl och svampinnersula ger gott skydd och förstklassig komfort.

GISLAVED
Svenska Gummitfabriks Aktieföretag - Gislaved

OL-skor spik versus promenad med ribbor



Puma